

Liturgie Bredevoort Zomertijd 21 augustus 2022

Voorganger: Ada Endevelt

Organist: Joop Ormel

Lector: Jeanet Papiermole

Welkom en mededelingen

Intochtslied 221: 1, 2, 3

Stilte

Bemoediging en Groet

Inleiding op de dienst: Op weg naar Engelland

Muziek: Witte zwanen zwarte zwanen

Kyriëgebed

Glorialied 216

Gebed bij opening van de Schrift

Lezing: Psalm 8

(vertaling Maria van der Zeijde)

2. Heer onze God, hoe vol macht is uw naam

Wijd en zijd op de aarde;

Gelijk gij uw majesteit

Doet verschijnen hoog aan de hemel

3. Uit de mond der kleinen, de kreet van het kind
uw vermogen bevestigt,

Dat uw tegenstanders het weten,

Dat vijand en verstoorder moet zwijgen.

4 Als ik uw hemel zie, uw vingers werk,

Maan en sterren die gij daar stelde,

5 Wat is dán de mens dat Gij acht op hem slaat,
Het mensenkind dat gij hem aanziet?

6 En nochtans gaaft ge hem een haast goddelijke staat
Met waardigheid hebt gij met schoonheid gekroond

7 Die gij heerser maakt over het werk uwer handen.

Want alles hebt gij aan zijn voeten gelegd

8 De schapen, het hoornvee bijeen

En de andere, de dieren des velds,

9 De vogelen des hemels, de vissen der zee:

Wat de banen der zeeën doorkruist

¹⁰ Heer onze God, hoe vol macht is uw naam
Wijd en zijd op de aarde.

Lied 8a: 1, 2, 3, 4

Evangelielezing: Lucas 13: 22-30 (NBV2021)

²²Op weg naar Jeruzalem trok Hij verder langs steden en dorpen, terwijl Hij onderricht gaf. ²³Iemand vroeg Hem: ‘Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?’ Hij antwoordde: ²⁴‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg Ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen. ²⁵Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen: “Heer, doe open voor ons!” dan zal hij antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?” ²⁶Jullie zullen zeggen: “We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderricht gegeven.” ²⁷Maar hij zal tegen jullie zeggen: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, onrechtplegers!” ²⁸Dan zullen jullie jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham, Isaak en Jakob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt. ²⁹Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aanliggen bij het feestmaal in het koninkrijk van God. ³⁰En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.’

Lied 991: 1, 2, 3, 4

Overweging

Muziek: Herman Finkers “Daar boven in de hemel”

Dank- en Voorbeden
Stil gebed en Onze Vader

Slotlied lied 978: 1, 4

Zegen
Antwoord zegen: Lied 416: 1, 2, 3 ,4